

My Life's Journey

Känner att jag är född i fel kropp, följ med mig på min resa.

Tuwas berättelse:

Tänk dig att du är en ung tonårskille, som lever varje dag och vet att något bara inte känns rätt. Känslan av att vara annorlunda och inte passa in. Att ha en djup utsatt känsla av att den fysiska kroppen du föddes inte matchade ditt sanna jag.

Så börjar min resa, att växa upp i en familj där ingen pratade om svåra ämnen som känslor eller frågor de kanske borde ta i tu med. I stället höjdes volymen på TV: n eller stereon. Vad detta skapade var ångest, sorg och ilska inom mig. Jag kände att mitt liv var i kaos, jag kände mig ensam, förvirrad och frustrerad. Jag låste bara in mig i mitt rum.

Försöker passa in, följa "normen". Jag hade relationer med tjejer, och för att vara ärlig, det fungerade aldrig, det kändes aldrig rätt. Jag börjar sedan träffa homosexuella män. Jag kände mig omedelbart populär och tyckte om uppmärksamheten. Men något kändes fortfarande inte komplett. Känslorna av ensamhet och att inte helt passa in växte.

Det var inte förrän jag träffade Krister (KriB) jag kände mig trygg och avslappnad, med honom kände jag mig accepterad.

Ändå tog det ungefär ett år eller så tills jag fick modet att avslöja min djupa mörka hemlighet, jag är en kvinna född i en mans kropp. Efter att ha erkänt mina känslor tillbringade Krister och jag många långa nätter med djupa samtal med massor av tårar. Tårar av lättnad, tårar av sorg och frustration. Att slutligen ha någon att kunna prata med. Slutligen, genom hans kärlek och förståelse av alla känslor av ensamhet och av att inte passa in, och att veta varför... Att äntligen kunna säga att jag är en kvinna i fel kropp högt. Lättnaden är obeskrivlig. Att veta att jag har en fantastisk partner som verkligen stöder mig, mannen som blev min livspartner och min stora kärlek.

På vår resa som inte är över än, har vi lärt oss att ditt ursprung, religion, karriär eller social status inte spelar någon roll. Det finns så många, som Tuwa, som kämpar för rätten att vara den person de känner djupt inuti att de verkligen föddes att vara. Ibland möts man av oförståelse, okunnighet och ibland ren oförskämdhet. I vår omgivning har vi också privilegiet att ha nära vänner som verkligen och kärleksfullt stöder kampen, som tagit till sig personen och personligheten i det fysiska skalet.

Idag lever jag öppet som Tuwa och jag är stolt över mig själv, jag vet att jag snart kommer att ha den kropp jag borde ha fötts i. Otaliga är de som bara vill bli älskade, respekterade och accepterade "för den de föddes till att vara". Vi stödjer, alla där ute som kan vara på en liknande resa, du är inte ensam!

Krister (KriB) Konstnären som har kämpat tillsammans med mig på nära håll och personligt har gjort en serie

* kroppsmålningar på duk som visas här. Målningarna markerar halvvägs av vår resa. Tuwa är Kristers inspiration.



Serien består av 4 målningar, 3 av målningarna representerar färgerna på PRIDE-flaggan, den fjärde är i svartvitt.

* Kroppsmålning = Konstnären har målat på modellens kropp och sedan placerat modellen på duken.

Foto: Fredrik Karlsson

Text: Tuwa Svedberg

Editering: Mintia Roush

© Krister Björklund/Tuwa Svedberg